

Förslag till daglig bön under fastetiden

+ I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn

Psalm (Cecilia 275)

1. Se, vi går upp till Jerusalem
i heliga fastetider,
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,
i syndares ställe lider.
2. Se, vi går upp till Jerusalem.
Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill,
den smärtfyllda kalken smaka?
3. Se, vi går upp till Jerusalem,
till Frälsarens kors och pina,
till Lammet som offras för världens skuld,
för dina synder och mina.
4. Se, vi går upp till Jerusalem,
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt, att där han är,
där skall vi med honom vara.

Låt oss bedja.

Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den,
så att allt vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut.

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Bibeltext

Jesaja kap 53 (*Oremus* s.223) eller läsningen ur dagens mässa

Förböner

Fader i himlen, vi ber dig i denna hotfulla tid

- För dem som har smittats och insjuknat av Coronusviruset, särskilt för våra nära och kära
- För dem som är drabbade av familjära och ekonomiska inskränkningar

- För sjukpersonal som gör heroiska insatser
- För politiker, forskare och alla som behöver göra kloka beslut i denna svåra situation
- För att hela mänskligheten befrias snart från pandemins gissel

Om detta ber vi dig, barmhärtige Fader, genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

Låt oss nu tillsammans be Herrens bön: Fader vår...

Välsignelse

Välsigne oss Gud allsmäktig, + Fadern och Sonen och den helige Ande.

Amen.

Mariahälsningen

Var hälsad, Maria, full av nåd...

(eller: Ave Regina caelorum, *Cecilia s. 106*)

Som alternativ kan man be **Andakt i fastetiden** sida 188 i *Oremus* utgiven 2014 (respektive i *Oremus* utgiven 1981 nummer 217)

Eller **Korsvägsandakt** (*Oremus* sida 197 eller 199 – i *Oremus* från 1981 nr 224 eller 225).

Eller be den **smärtorika rosenkransen** (*Oremus s. 66*)